

Een deftige dame van 90 jaar...

Dit jaar is het 90 jaar geleden dat met de bouw van dit welhaast wereldberoemde architectuurmonument begonnen werd. Daar hoort een feestje bij, dachten de bewoners.

11 september werd de dag dat dit festijn zou plaatsvinden en een feestcommissie werd samengesteld. Na twee maanden brainstormen kwam er een ijzersterk programma uit de bus: een goochelaar, pannenkoeken, een springkussen, een fotomatch, een gezamenlijke maaltijd, een ijscoman en niet te vergeten live muziek van het Manhattan Five Combo en Ollie Q & the Deep Six.

Tot grote opluchting van de organisatoren, die wekenlang nerveus naar de buienradar gestaard hadden, bleek zaterdag 11 septem-

ber toch een stralende nazomerdag. Zo'n 150 bewoners gaven acte de présence en genoten volop. Na de aftrap door de voorzitter Jos Praat, werden twee keer vijftig foto's uitgedeeld, een soort memoryspel, waardoor bewoners aan elkaar gekoppeld werden en in gesprek raakten, jong met oud, hoogbouw met laagbouw. Ondertussen trakteerde het Manhattan Five Combo ons op Middle-of-the-road jazz, werd op de barbecues de eerste saté geroosterd en was het dringen bij de verkoop van de zeer laag geprijsde consumptiebonnen. De allerjongsten waren al een uur in de ban van de goochelaar, waarna de eerste pannenkoeken voor en door hen werden versierd en verorberd. De maaltijd voor iedereen die ouder was, was

...zo kan het complex Papaverhof, Klimopstraat, Irisstraat en Magnoliastraat, het enige Rijksmonument binnen Segbroek, wel gezien worden.

voortreffelijk: saté, pindasaus, prachtig opgemaakte salades, Turks brood en vegetarische gerechten. Tot ieders verrassing verscheen ook nog een ouderwetse ijscoman die gratis ijsjes uitdeelde.

Tot het invallen van het donker werd vrolijk gesprongen op het springkussen op het grasveld. Eindelijk mocht het, zo maar spelen en springen op het gras.

Rond acht uur werd het helemaal feest, toen de onweerstaanbare beat van Ollie Q & the Deep Six over de hof schalde. Dat nodigde uit tot ouderwets straatdansen, ook door de tachtigjarigen onder ons! Tot in de kleine uurtjes

zaten we op het terras van uit alle voortuinen gehaalde tafels en stoelen, genietend van de gitaarmuziek van Kees, één van de bewoners.

Dank aan de werkgroep voor alle voorbereiding en het vele werk, de St. Boog voor het initiatief en de formaliteiten, dank aan het stadsdeelkantoor en het bestuur van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal & Berg voor hun financiële bijdrage en vooral dank aan alle bewoners/vrijwilligers die geholpen hebben van deze verjaardag een groot feest te maken!

Tekst: Loukie Nak

Foto's: Eloy en Jeroen Degen

